

Van Cors en Kaatje

via Theo en Naatje

familieblad

December 2008

Jaargang 23

Nummer 2

Voorlaatste editie?



## Inhoudsopgave

Pag 1	Voorkant
Pag 2	Inhoudsopgave
Pag 3	Redactioneel openingsschot
Pag 4, 5,	De bruiloft van Wendy en Stefan
Pag 6	Verjaardagen 1 <sup>e</sup> halfjaar 2009
Pag 7 t/m 13	Sjoerd in Ghana
Pag14	Uitnodiging voor de kaartavond
	
Pag 15	
	Puzzel
Pag 16, 17	De trouwdag van Esmé en Erik
Pag 18 t/m 20	Rianne in Brazilië
Pag 21	Bo en Loes op de Statsifratsi bij de Sluis
Pag 22t/m 24	De trouwdag van Wilfred en Cindy
Pag 25	Uit de krant: 1 <sup>e</sup> paal nieuw gemeentehuis met tante Riet
Pag 26	Overleden: Bep Verdell – van der Meer
Pag 27	Uit het kookboek uit 1964 van de huishoudschool in de Veen
Pag 28	Uit de krant: Ranonkel
Pag 29	De kleinkinderen van...
Pag 30	Van een nichtenavond komt een nichtenavond
Pag 31	Gedicht over vriendschap
Pag 32	Achterpagina: kerstwens

## Redactioneel openingschot



Beste familieleden,

Ziehier ons voorlaatste familieblad. Gezien de hoeveelheid kopy en de moeite die we er voor moeten doen, hebben we besloten om er mee te stoppen. Misschien zijn er familieleden die het van ons willen overnemen? Laat het even weten bij de redactieleden. Dan zullen we zorgen dat jullie de spullen die wij tot onze beschikking hebben over kunnen nemen als daar behoefte aan is.

In deze laatste kersteditie toch weer een aantal mooie bijdragen van van Corsens en aanhang. Er gebeurt nog steeds van alles in onze familie. Ga er maar eens goed voor zitten deze kerstdagen. Als je er tenminste aan toe komt, tussen alle gourmetpartijen, kerstnachtontbijten, kerstkransen, nachtmissen en familiebezoek. En anders bewaar je hem gewoon tot na het vuurwerk. Om de donkere dagen van januari op te lichten.

Ons laatste kunststukje zal de voorjaarseditie 2009 van het familie blad zijn. Mocht je nog een bijdrage willen leveren, mail dan naar [nl@familieblad.nl](mailto:nl@familieblad.nl) of [jo@familieblad.nl](mailto:jo@familieblad.nl) of lever het op papier in bij tante Nel of bij Joke van tante Jo.

We wensen jullie allemaal heel prettige feestdagen en een gezond en gezellig 2009.

Het redactieteam.

### Wist u dat....

- Er diverse achterachterneefjes en – nichtjes zijn geboren. Anna van Dick van oom Jan heeft een 2<sup>e</sup> zoon, Marijn gekregen. Marcel van Theo van tante Rina heeft een zoon. Monique van Leo van tante Rina heeft een dochter Sascha.
- Er op de diverse scholen weer driftig sinterklaas is gevierd. Het leverde lege klaslokalen en verontwaardigde 5 jarigen op. Er waren ook geschrokken 12 tot 16 jarige pubers op, toen de meester een kerstliedje ging spelen op de gitaar terwijl sinterklaas nog moest komen. Groep 4 en 5 zaten in elkaars lokaal en een ander lokaal was helemaal leeg gehaald. Het kostte een paar uur om de boel weer normaal te krijgen.
- Theo en Corrie gaan verhuizen. In onze laatste editie zal daar een stukje over verschijnen van de hand van Corrie.
- Zwaantje op 3 januari haar 87<sup>ste</sup> verjaardag hoopt te vieren. Zij heeft daarvoor een zaaltje afgehuurd.
- Scala een nieuwe dirigent heeft. Een heleboel familieleden kunnen dus weer fijn verder zingen.